



KAREL GOOIJER

BRON
VAN
KRACHT

*Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben
Trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.*

*Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.*



Bron van kracht

Bron van kracht

© 2012 Par CC

Omslagontwerp en opmaak: ROUTE 5 DESIGN

Tekst: Karel Gooijer – Deze tekst is met toestemming overgenomen en bewerkt uit *Bron van levend water* van Jolande Bijl.

Grafische productie en begeleiding: Quality Dots

ISBN: 978-90-818735-0-5

Wie is mijn bron?

Misschien ben jij, zoals heel veel mensen, op zoek. Op zoek naar genezing, bevestiging, een toekomstvoorspelling, je levensopdracht, je bestemming of gewoon naar echte liefde. In dit boekje wil ik mijn bron aan je voorstellen. Ik wil je vertellen wie hij voor jou wil zijn. Ook jij kunt contact maken en je verbinden met de bron van kracht. Het zal je leven vernieuwen en verrijken. Op het moment dat je ervoor kiest om aangesloten te worden op deze bron, zul je ontdekken dat dit is waar je al zo lang naar op zoek bent. De bron van bovennatuurlijke liefde en kracht zal je leven vervullen, zodat je helemaal tot je bestemming komt. Je krijgt nieuwe positieve energie die je van binnenuit echte vreugde, vrede, rust en kracht geeft.



Bron van kracht

De bron van kracht zegt: “Kom bij mij, iedereen die moe is en onder lasten gebukt gaat en ik zal je rust geven voor je ziel. Je zult kracht ontvangen wanneer mijn Geest bij je komt en het zal aan je te merken zijn.”

Hij zegt ook: “Ik ben het licht voor de wereld. Geloof in mijn licht, want dan ben je een kind van het licht.”

Licht is een enorme bron van kracht. Denk maar aan het zonlicht en de warmte die dat geeft. Planten groeien erdoor, mensen worden er vrolijk van, je huid vangt er vitaminen van op en wij kunnen het met zonnecellen zelfs omzetten in stroom. Licht geeft leven en kracht. Ieder mens probeert op zijn eigen manier uit dingen kracht te putten. We doen dagelijks dingen die ons energie geven. Niet alleen licht, maar ook gezonde relaties, de juiste voedingsstoffen, een goede slaap, een heilzame levensstijl en een besef van eigenwaarde en bestemming geven ons energie en kracht voor het leven. Misschien ga je naar een medium, dat voor jou contact kan maken met de bovennatuurlijke wereld. Of je gaat naar iemand die beschikt over genezingskrachten. Als je geluk hebt, word je genezen. Maar even later komt het weer terug of steekt een andere klacht de kop

op. Je gaat terug, of je gaat naar iemand anders die jou kan helpen. Opnieuw kan je er weer even tegen. Maar ook nu is dat weer tijdelijk.

Veel mensen blijven doorzoeken, omdat ze geen blijvende vrede en blijdschap vinden. Hun levensvreugde en energie wordt op één of andere manier steeds weer geroofd. Als mensen bij mij komen voor een spiritueel advies of voor genezing, en ik zie het vertrouwen waarmee ze zich openen voor het bovennatuurlijke, dan komt bij mij de vraag op: hoe weet jij dat mijn bron, waar jij je kracht of inspiratie nu van haalt, het beste met je voor heeft? Iedereen die zich bezig houdt met spirituele zaken, weet dat er kwade machten zijn die zich voordoen als 'engelen van het licht'. Het voelt goed. Er lijkt even verlichting te komen. Maar als het 'licht' dat je ontvangt niet zuiver en goed licht is, maakt het je uiteindelijk ziek.

Eerst merk je daar nog niets van. Maar na een paar weken begin je vage klachten te krijgen. Je krijgt last van depressieve stemmingen of je krijgt persoonlijke problemen. Je gaat terug naar je bron, maar het lijkt alsof je nu meer nodig hebt van deze bron om positieve resultaten te krijgen. En na een paar weken ben je er nog slechter aan toe. Zo raak je in een cirkel van afhankelijkheid, terwijl je bedoeld bent om vrij te zijn.



Leven!

Ik ben er honderd procent van overtuigd dat mijn bron het beste met jou en mij voor heeft. Hoe weet ik dat zo zeker? Omdat mijn bron over zichzelf zegt dat hij het licht voor de wereld is. Hij zegt: "Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." De bron van kracht brengt gezondheid, levensvreugde, blijdschap, geluk, bestemming, kortom: leven in al zijn volheid. Mijn bron belooft dat als je de verbinding zoekt met hem, hij je zijn kracht zal geven die nooit meer bij je weggaat. Je zult een diepe vervulling ervaren. Gevoelens en gedachten van zinloosheid, depressie, diepe eenzaamheid of angst voor de dood zullen plaatsmaken voor gevoelens en gedachten van waardevolle relaties en nieuw leven. Niet alleen word je zelf met een bovennatuurlijke kracht en

liefde gevuld, maar je zult zelf ook een bron van zegen worden voor anderen. Je bent niet meer van iemand anders afhankelijk, want je beschikt over je eigen bron die 24 uur per dag, 7 dagen per week, je leven lang voor jou voorziet. Je zult geen gebrek meer hebben. Je hebt zoveel, dat je genoeg hebt om uit te delen.

Hoe kan het dat deze bron van kracht nooit meer opraakt? Omdat hij je lief heeft zoals je bent. Hij stelt geen voorwaarden vooraf. Hij komt je leven binnen en helpt je om orde op zaken te stellen. Hij raakt je hart aan en gaat je leven van binnenuit vernieuwen. Je zoektocht naar een zinvol bestaan komt in hem tot rust. Wie is deze bron van kracht en liefde, die dit allemaal voor elkaar krijgt? Zijn naam is Jezus Christus.



Bron van kracht

Wie zeg jij dat hij is?

Veel mensen hebben over hem gehoord, maar weinigen kennen hem echt: Jezus Christus. Misschien heb je een christelijke achtergrond, maar heb je het geloof al lang vaarwel gezegd. Uit teleurstelling of omdat je er niks mee had. Misschien heb je wel eens mensen meegemaakt die zichzelf christen noemden, maar hun manier van leven was niet bepaald aantrekkelijk. Je hebt vast wel eens van Jezus gehoord, maar bij het horen van zijn naam voel je misschien een innerlijke weerstand. Ik wil je uitdagen om je open te stellen, zodat Jezus zich echt aan jou kan openbaren. Lees verder met een open hart. Dan zul je hem zien zoals hij is, zonder het aura van wetten en regels dat hij voor velen - ten onrechte - heeft gekregen. Luister liever naar zijn eigen woorden, dan wat dogma's of instituten over hem zeggen. Ik voorspel je dat je zijn liefde niet kunt weerstaan, als je hem echt leert kennen.

Alleen de naam 'Jezus Christus' al, vertelt iets over zijn goddelijke natuur. 'Jezus' betekent namelijk: 'God is mijn redder' en 'Christus' betekent: 'de gezalfde van God'. Jezus Christus is dus door God voorbestemd om te redden. Waarvan zou Jezus ons moeten redden? Voordat ik daar dieper op inga, wil

ik eerst wat meer vertellen over de persoon Jezus Christus. Jezus werd ruim 2000 jaar geleden geboren in een arm gezin. Zijn vader was timmerman en zijn moeder was nog maar een tienermeisje toen ze hem ter wereld bracht. Jezus bleef een eenvoudige man. Hij was geen succesvol zakenman, geliefd regeringsleider of beroemd topsporter. Hij heeft nooit verre reizen gemaakt en ook geen boeken geschreven. Toch is hij de meest invloedrijke persoon die er ooit geweest is. Niemand komt in de buurt van de impact die Jezus heeft gehad. Er is niemand waar zoveel liederen of schilderijen aan zijn gewijd en er zijn maar liefst 17.000 boeken over hem geschreven. Er is niemand die daar ook maar bij benadering in de buurt komt. Onze twee belangrijkste feestdagen hebben direct met hem te maken: met Kerst vieren we zijn geboorte, met Pasen zijn dood en opstanding. Onze jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus: we hebben de tijd verdeeld in voor en na Christus. Of je nu gelooft in hem of niet, zelfs de uiterste houdbaarheidsdatum van een potje jam is gebaseerd op de tijdslijn van Jezus.

Wie is deze man? Is hij werkelijk de enige God? Laten we hem zelf eens aan het woord laten. Jezus heeft opmerkelijke uitspraken over zichzelf gedaan. Niemand in de geschiedenis heeft dergelijke dingen kunnen beweren van zichzelf, laat staan dit kunnen waarmaken.

1: “Ik kom uit de hemel.”

Er zijn spirituele leiders die claimen een openbaring uit de hemel te hebben ontvangen. Zoals Mohammed, de grondlegger van de Islam. Maar dat was een eenmalige openbaring. Mensen die een bijna-doodervaring hadden, vertellen soms dat ze in de hemel zijn geweest. Maar Jezus zegt iets wat veel unieker is: dat hij al bestond bij God voordat de wereld er was. Hij is uit de hemel afgedaald naar deze wereld om onder de mensen te zijn en hen te redden met zijn liefde. Geen enkele spirituele leider heeft dit ooit van zichzelf kunnen zeggen.

2: “God en ik zijn één.”

Jezus noemde God zijn vader. De geestelijke leiders van zijn tijd wilden



hem hiervoor stenigen. Ze beschuldigden hem van godslastering, omdat hij zich gelijkstelde aan God. Niemand heeft ooit gezegd dat hij de zoon van God is. Daarom wisten die leiders niet wat ze met hem aan moesten. Ze hadden geen problemen met de wonderen die hij deed, maar wel met zijn uitspraak dat God zijn vader was.

3: “De wonderen die ik doe, bewijzen dat ik door God gezonden ben.”

Jezus zegt tegen de mensen die aan hem twifelen: “Als je er moeite mee hebt dat ik zeg dat God mij gezonden heeft, kijk dan naar wat ik doe en hoe ik leef. Zie dat ik op het water loop, dat ik 5000 mensen kan voeden met vijf broden en een paar vissen, dat ik zieken genees, doden opwek en stormen kan bedwingen.” Zelfs boze geesten moeten voor hem wijken. Jezus toont hier een spirituele kracht en autoriteit die tot op heden ongeëvenaard zijn.



4: “Wie mij ziet, ziet een perfecte afspiegeling van God”

Of Jezus is de meest arrogante opschepper aller tijden, of hij is de goddelijke mens die hij beweert te zijn. Er is toch niemand die zou kunnen zeggen dat hij foutloos door het leven gaat? God kent onze gedachten, hoort wat we zeggen en ziet wat we doen. Hij ziet dat we niet doen wat we zouden moeten doen en dat we wel doen wat we zouden moeten nalaten. Ieder mens leeft met besef van verkeerde dingen die hij of zij gedacht heeft, gezegd heeft of gedaan heeft. Die verkeerde dingen zijn een soort zwarte vlekken op je ziel. Jezus is als enige mens ooit, vlekkenloos gebleven. Hij kan als enige jou helemaal wit wassen. Een bovennatuurlijke reiniging van hem maakt je schoner dan schoon.

5: “Ik wil jouw fouten en missers vergeven.”

Ieder mens heeft wel dingen gedaan waarover hij zich schaamt en waar hij met niemand over praat, terwijl het wel blijft knagen. Iemand die het zwaar verprutst heeft, kan denken: het kan me niks schelen wat een ander ervan vindt. Toch komt er een dag dat hij verantwoording zal moeten

afleggen aan God. Als God geen gelegenheid krijgt om hem te vergeven, te omhelzen en nieuwe kracht te geven, kan zo iemand niet verder. Hij is ten dode opgeschreven. God kan alles vergeven, en Jezus zegt: “Dat doe ik. Ik vergeef.” Het is haast niet voor te stellen dat we niks hoeven te doen om Gods liefde in ons leven te ontvangen. We hebben allemaal liefde en vergeving nodig. Jezus kan daar voor zorgen, omdat hij de zoon van God is.” Bedenk eens iets waar je echt mee de fout in bent gegaan en vraag Jezus daar concreet vergeving voor.

6: “Ik kan je zuiveren, vrijmaken en beschermen van alle duisternis.”

Alles wat diepe angst aanjaagt, duister is en je heel veel ellende kan bezorgen, vlucht voor de aanwezigheid van Jezus. Hij zegt: “Iedereen die Mijn naam aanroept, zal gered worden.” Jezus komt bij mensen die in hele moeilijke situaties zitten, waarin ze door kwelgeesten worden geplaagd en soms niet eens meer normaal kunnen functioneren in de maatschappij. Omstandigheden kunnen hopeloos lijken, maar Jezus zegt: “Niets is onmogelijk voor mij”. Hij strekt zijn hand naar je uit en trekt je uit de donkerste en diepste put, wanneer je hem daar de kans toe geeft. Hij is sterker dan iedere macht of kracht in het universum. Je hoeft alleen maar Zijn naam aan te roepen en zijn uitgestrekte hand vast te grijpen.

7: “Ik ben de weg naar de hemel.”

Jezus legt uit hoe we met God in het reine komen en dat is heel simpel: door in Jezus te geloven en een relatie met Hem aan te gaan. Er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen, en dat is Jezus Christus. Hij zegt: “Ik ben alles wat je nodig hebt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Dit is het eeuwige leven; het kennen van Jezus. Als we zoeken naar genezing, hoop, liefde of bevestiging, hoeven we niet verder te kijken dan naar deze man, Jezus Christus. Sommigen zeggen dat er meer wegen naar de hemel leiden. Jezus zegt: “Ik ben die weg. Volg mij, wandel met mij, hou van mij. Je zult niet bedrogen uitkomen. Ik zal je verwachtingen verre te boven gaan.”



8: “Ik ben sterker dan de dood.”

Jezus weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij is de ultieme waarzegger, in de letterlijke betekenis van het woord: wat hij zegt, is waar. Geruime tijd voor zijn kruisiging zei hij: “Ik word opgepakt, daarna word ik geslagen en bespot en ten slotte vermoord. Maar ik kom terug. I’ll be back! Ik zal opstaan uit de dood en daarmee voor eeuwig de dood verslaan. Ik zal de bevrijder zijn, de verlosser, de genezer.” Alleen door Jezus heeft de dood niet meer het laatste woord.

Hij leeft nog steeds

De dood is onze grootste vijand. Iedereen zal ooit moeten sterven. Er zijn mensen die zeggen: “Dat is niet erg, want ik ga op in energie, of ik kom terug in een ander leven.” Maar dat zijn slechts speculaties. Er is maar één mens die werkelijk kan vertellen wat er aan de andere kant van dit leven is, en dat is Jezus. Hij is de enige mens die op aarde, in de hemel en in het dodenrijk is geweest. Hij is de enige mens die opgestaan is uit de dood en nog steeds leeft, en hij zegt: “Er is maar een manier om verder te leven na de dood en dat is door mij. Ik ben het leven.”

Jezus stond op uit de dood. Daarom zijn er nu, ruim 2000 jaar later, nog steeds miljoenen mensen die op allerlei plekken in de wereld bij elkaar komen om Jezus te aanbidden als de levende verlosser die gebeden verhoort en mensen vergeeft, die ons leven verandert, herstelt, geneest en eeuwig leven geeft.

Omdat Jezus de dood heeft overwonnen, is hij de enige die mensen echt vrij kan maken. Veel dingen die mensen vrij lijken te maken - bijvoorbeeld kiezen voor je eigen geluk of doen wat je zelf wilt - leiden ertoe dat mensen uiteindelijk slaven worden van zichzelf. Je kunt verslaafd raken aan alcohol, drugs, seks, werk, kleding, internet, sport, gamen, eten: teveel om op te noemen. Zelfs mensen die volledig autonoom willen zijn - letterlijk: zichzelf tot wet - zijn ten diepste niet vrij, omdat ze een van de grootste menselijke behoeftes missen: de behoefte om onvoorwaardelijk geliefd, erkend en geaccepteerd te zijn. Zodra je de onvoorwaardelijke liefde van



Jezus ontdekt, verandert alles. De druk om te presteren valt van je af. Je kunt vrij ademen. Je kunt weer lachen. Kortom, je leven krijgt kleur.

Wie ben ik volgens jou?

Een van de vragen die Jezus zijn vrienden gesteld heeft, is ook vandaag de belangrijkste vraag voor jouw en mijn leven. Hij vraagt aan jou en mij: "Wie ben ik volgens jou?" Ik heb die vraag beantwoord: "Jezus, u bent God, mijn helper, redder en vriend." Wat zeg jij tegen hem? Wie is hij volgens jou?

Hoe kan ik worden aangesloten op de bron van kracht?

Je hebt geen inwijdingsrituelen nodig om de geest van Jezus Christus te ontvangen. Je hoeft ook geen cursus te volgen. Het enige wat nodig is om aangesloten te worden op de bron van kracht, is geloven in Jezus Christus en 'ja' zeggen tegen hem.

Dat kun je een beetje vergelijken met een huwelijk. Op het moment dat je tegen hem zegt "Ja, Jezus, ik geloof dat u de enige weg tot God bent, ik wil mijn leven met u delen, in lief en leed", word je met hem verbonden. Je ontvangt de Heilige Geest van God. Daardoor kun je vanaf dat moment bovennatuurlijk contact met hem hebben. Je gaat zijn stem verstaan als een innerlijk weten, een gedachte, een mentaal plaatje of visioen.

De Heilige Geest kan alleen maar waarheid spreken die van God afkomstig is. Daarom wordt hij ook wel de 'Geest van de waarheid' genoemd. Als je ooit een openbaring nodig hebt, vraag het dan aan de Geest van de waarheid. Zo kun je nooit misleid worden.

Ook de genezingsgaven van Jezus Christus gaan door je heen stromen. Je krijgt de beschikking over maar liefst negen verschillende, bovennatuur-



lijke, spirituele gaven. Ik zal straks uitleggen welke gaven dat zijn. Eerst wil ik je vertellen wat er precies met je gebeurt als je 'ja' zegt tegen Jezus Christus. Want om over de kracht van Jezus Christus te kunnen beschikken, gebeurt er eerst iets met jou.

Wat gebeurt er met je als je 'ja' zegt tegen Jezus?

Als je Jezus hebt uitgenodigd in jouw leven, lijkt er zo op het oog misschien niets veranderd. Maar geestelijk gebeurt er direct een heleboel. Ik zal de belangrijkste feiten hier opnoemen.



Je maakt een geestelijke geboorte door. Dat is een wedergeboorte. Net als dat je in het natuurlijke maar één keer geboren wordt, geldt dat met het bovennatuurlijke net zo. Je wordt dan alleen niet uit een mens geboren maar uit God geboren. Op het moment dat je Jezus in je leven uitnodigt, ontvang je een nieuwe geest. Je ontvangt de Heilige Geest van God. Je komt tot leven, in een andere dimensie dan je tot nu toe kende. De geest van Jezus gaat je van binnenuit leiden. De liefde van God wordt in je hart uitgestort. Onvoorwaardelijke, pure liefde, die je leven zin geeft. Die liefde gaat je handelen bepalen. Je begint zonder veroordeling naar jezelf en andere mensen te kijken, omdat je van binnen de zekerheid hebt dat God van je houdt en dat je goed genoeg bent voor hem. Hij belooft je voor hier en het hiernamaals, dat je dan altijd in zijn licht en liefde zal kunnen leven.

Er is nog veel meer

Als je Jezus nog niet hebt uitgenodigd in jouw leven, kun je waarschijnlijk niet begrijpen wat ik hier schrijf. Je weet pas hoe het is om opnieuw geboren te zijn als het daadwerkelijk gebeurt. Je zit als het ware nog in de baarmoeder, maar je hebt het licht nog niet gezien. Misschien ben jij nu heel tevreden met een leven zonder Jezus, maar als je Jezus Christus leert kennen, ontdek je dat er nog veel meer is! Ik heb mijn geestelijke geboorte ervaren

als het beste wat me ooit is overkomen. Jezus heeft mijn leven volkomen vernieuwd: ik was werkelijk opnieuw geboren. Daarvoor had ik altijd een angst om te sterven en ik had weinig zin in het leven. Dat is nu verleden tijd. Ik kreeg zekerheid en vertrouwen. Hij geeft mij een gevoel van waarde, geliefd zijn en een bestemming om voor te leven, ongeacht omstandigheden of wat mensen ook zeggen. Er kwamen nieuwe mogelijkheden op mijn pad, omdat God nu ruimte kreeg in mijn leven. Ik weet en ervaar steeds meer dat ik nooit meer alleen ben. Op momenten dat ik dat nodig heb voel ik zijn aanwezigheid of spreekt en bevestigt de Heilige Geest met een 'innerlijk weten', dat God mijn Vader is en dat ik van hem ben.

Kind van God

Je wordt een kind van God. Is het niet wonderlijk dat je God de Schepster nu Papa mag noemen? In Jezus komt God tegemoet aan een van de grootste behoeften van de mens: geliefd en erkend te zijn. Misschien zeg je: ik was toch al een kind van God, alle mensen zijn toch zijn kinderen? In zekere zin is dat zo, we zijn allemaal door hem gemaakt. Maar je krijgt pas deel aan God als je 'ja' zegt tegen Jezus, omdat Jezus de enige is die ons in relatie met God kan brengen. Je bent dan als een kind dat kwijt is geraakt, maar weer thuis komt waar je hoort. God heeft ons allemaal een vrije wil gegeven en die acht hij heilig. Hij wacht op het jawoord dat uit ons hart opwelt en sluit ons dan in zijn armen. Hij dwingt niemand om bij hem te komen, want zijn karakter is liefde. Ware liefde laat vrij en manipuleert niet. Het feit dat God een vader voor ons wil zijn, is uniek. In iedere religie moet je liefde verdienen en sta je alleen. Is het niet heerlijk om je helemaal over te mogen geven aan de onvoorwaardelijke liefde van de hemelse Vader, die altijd bij je is, je draagt en je beschermt?

Hoogste niveau van spiritualiteit

Je komt direct in contact met, en onder bescherming van het hoogste niveau van spirituele kracht en autoriteit. In de naam van Jezus Christus ligt de hoogste autoriteit besloten die er is: hij staat boven iedere geestelijke macht en kracht die er is, ook boven iedere macht van de duisternis. Die



autoriteit geeft hij aan jou als je met hem verbonden bent; hij geeft je gedelegeerd gezag. Je mag vanaf nu zijn naam gebruiken. Je hebt immers de Geest van Jezus gekregen, waardoor je nu net als Jezus bent in deze wereld en dezelfde dingen kunt doen die hij deed. Ook jij zult wonderen van genezing meemaken, als je gaat vertrouwen op de kracht van Gods Geest die in je woont.

Karaktervorming

Je karakter wordt gevormd. Als resultaat van de liefde van God en de leiding van de Geest van Jezus in je leven, begin je een aantal mooie eigenschappen te ontwikkelen. Zoals liefde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, blijdschap, vrede en trouw. Het bijzondere is dat je niet zelf aan die eigenschappen werkt, maar dat ze vanzelf zichtbaar worden als de Geest van Jezus je gaat leiden.



Ultieme vrijheid

Je begint te leven in een vrijheid die je nog nooit ervaren hebt. Angst voor de toekomst en angst voor de dood verdwijnen, omdat Jezus je de zekerheid geeft van eeuwig leven. Niemand heeft ooit bewezen dat een mens kan reïncarneren. Mensen die hierin geloven, 'weten' dat alleen op grond van openbaring. Niet alle openbaring komt van de Geest die waarheid spreekt. We kunnen aardig misleid worden als we geen onderscheid maken in de bron van onze openbaring. Jezus heeft feitelijk bewezen dat er leven is na de dood, omdat hij dood geweest is en is opgestaan. Ooggetuigen hebben hierover geschreven en het is door een groot aantal mensen van tevoren voorspeld. Jezus is in het dodenrijk geweest, waar de dood regeert, maar hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan. Hij zegt: "Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven, want ik ben het leven." Iedereen die in zijn aardse leven met Jezus heeft geleefd, zal met Jezus verder leven. God wil dat alle mensen gered worden en dat gebeurt door Jezus.

Bestemming

Je komt tot je bestemming. Door spirituele consulting help ik mensen om hun bestemming te ontdekken en de eerste stappen in die richting te zetten. Ik geloof dat ieder mens ten volle tot zijn bestemming komt als de relatie met zijn Schepper hersteld is. Zonder Jezus kun je een heleboel bereiken in je aardse leven, maar met Jezus ga je pas echt ontdekken waar je voor gemaakt en op aarde geplaatst bent. Diep in je hart zul je weten: dit is waar ik voor bedoeld ben, nu krijgt mijn leven werkelijk zin. Een leven met Jezus is een leven waar niemand spijt van krijgt. Het is het leven in al zijn volheid, zoals God vanaf het begin voor de mens bedoeld heeft. Het leven waar iedereen naar verlangt.

Als je dat wilt, kun je Jezus nu in jouw situatie uitnodigen. Bijvoorbeeld met de woorden van dit gedicht:

*Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben
Trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.*

*Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.*

Misschien heb je nog een heleboel vragen. Ik zal hierna de belangrijkste vragen voor je beantwoorden. Blijven er nog vragen over, neem dan contact met me op (karel@krachtconsulting.com).



Waar moest Jezus ons van redden?

Stel je voor dat jouw kind op een dag tegen je zegt: jij bent mijn ouder niet meer, ik wil voortaan leven alsof jij niet bestaat. Hoe zou jij je dan voelen? God maakt dit dagelijks mee als mensen besluiten te leven alsof hij niet bestaat. Mensen die geen rekening met God houden, hebben niets om zichzelf te verdedigen als ze voor God komen te staan. God heeft namelijk gezegd: iedereen die niet in mij gelooft, zal sterven. Dit bracht God in een groot dilemma. In zijn liefde wilde God de mens namelijk helemaal niet straffen voor zijn ongeloof. Maar hij kon niet om zijn woord heen. Hoe kon God tegelijk rechtvaardig zijn en zijn liefde voor de mens bewijzen?

Liefde en recht



Bron van kracht

Om te verduidelijken wat God voor ons gedaan heeft, wil ik je het volgende verhaal vertellen. In een ver land leefde eens een generaal. Het was oorlog en in het legerkamp heerste grote hongersnood. De generaal liet de voorraad die er nog was streng bewaken. Hij liet een bevel uitgaan: "Ieder die iets van de voorraad steelt en betrapt wordt, krijgt 40 geselslagen". De volgende dag kwam een van de bewakers opgewonden naar hem toe. "Generaal, er is iets gestolen!", riep hij uit. De generaal antwoordde: "Je weet wat er moet gebeuren. De dader krijgt 40 geselslagen. Laat alles in gereedheid brengen, dan zullen we het vonnis uitvoeren." "Ja", zei de bewaker zenuwachtig, "maar er is een probleem. De dader is uw beste vriend!"

De generaal werd bleek. Hij had alles voor zijn vriend over en wilde hem niet laten geselen. Maar hij wist ook dat hij moest doen wat hij gezegd had. Anders zou hij niet geloofwaardig meer zijn. Zo stond zijn vriend even later voor hem, om de geselstraf te ondergaan. Iedereen hield zijn adem in. Toen deed de generaal iets onverwachts. Hij trok zijn hemd uit. "Gesel mij maar in plaats van mijn vriend", zei hij. Zo kon hij zijn woord houden. Hij nam de plaats in van zijn vriend. De generaal hield zijn woord en bleef rechtvaardig: de straf werd uitgevoerd. Tegelijk kon hij zijn liefde

voor zijn vriend tonen: hij gaf hem genade. God heeft voor ons iets gedaan wat wij zelf niet kunnen. Hij zond zijn zoon Jezus, die mens werd zoals wij. Jezus onderging de straf die wij hadden moeten krijgen. Hij leefde volmaakt, maar God legde al onze fouten en tekortkomingen op hem. Toen het laatste menselijke probleem op Jezus werd gelegd - wat voor Jezus onmenselijk zwaar is geweest - zei Jezus: "Het is volbracht". Zo nam Jezus onze plaats in en kwam Gods straf op hem terecht. Daardoor krijgen wij niet wat we verdiend hebben, maar iets wat we niet verdienen: ieder die in hem gelooft, wordt vrijgesproken. Op het moment dat je 'ja' zegt tegen Jezus, stap je in zijn rechtvaardigheid. Het heerlijke leven dat God voor ons bedoeld heeft, kan dan beginnen. Dit is een leven in intieme verbondenheid met God de Vader, door Jezus mogelijk gemaakt. Een leven in de geestelijke autoriteit van Jezus, waarin we macht hebben over angsten, negatieve invloeden en ziektes.

Grootste geschenk

Zo heeft God zijn liefde aan ons bewezen: door zijn zoon niet te sparen, maar hem voor ons allemaal over te geven. Zodat hij ons het grootste geschenk kon geven dat er is: het leven van Jezus Christus, met alles wat daarbij hoort. Alles wat Jezus heeft, behoort ook aan ons toe, als we dit geschenk aanpakken. Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zou hij ons dan met hem niet alles willen schenken? Er is niemand zo vrijgevig als God. Geen enkele religie geeft gratis vergeving en een nieuw leven aan mensen die dat niet op een of andere manier hebben verdiend. Er is geen inspanning voor nodig om bij God te komen. Er is geen seance nodig om contact te maken. Je hoeft slechts te ontspannen, je hart voor Hem te openen en te ontvangen wat Hij voor jou heeft gedaan. God kwam naar ons toe en gaf ons het beste wat hij had omdat hij van ons houdt. Zo heeft Jezus ons gered van de eeuwige dood.

Nu begrijp je misschien ook dat Jezus de enige weg tot God is. Hij is degene die het probleem voor ons heeft opgelost. Daarom kunnen we alleen door hem verzoend en verbonden worden met God de Vader. In iedere religie moet de mens zichzelf realiseren. Als er moeilijkheden in je



leven komen, en je hebt het gevoel dat je verdrinkt, dan staan alle goden op de kant toe te kijken hoe jij jezelf gaat redden. Jezus is anders. Hij is zelf het water in gedoken om jou en mij te redden.

Reddingsboei

Stel, je dobbert met je bootje op zee. Dat bootje staat voor je leven. Je zeilt met een lekker windje en komt vooruit. Dan steekt er plotseling een storm op. Je bootje begint te zinken. Terwijl je druk bezig bent om je hoofd boven water te houden, komt er gelukkig een schip langs. De kapitein werpt je een reddingsboei toe. Wat doe je op zo'n moment? Je pakt natuurlijk de boei. De kapitein haalt je naar boven, slaat een warme handdoek om je heen en zegt: "Welkom aan boord." Die kapitein is God de Vader. De reddingsboei is Jezus. Wat doe je met het wrak? Dat laat je lekker achter in het water. Je oude leven laat je achter je en je begint een nieuw leven met God.



Kan ik zonder Jezus na mijn dood verder leven?

Om deze vraag te beantwoorden, wil ik je een verhaal vertellen. Lang geleden was er een rijk man, die samen met zijn zoon een passie voor kunst deelde. Samen reisden zij de hele wereld af om de mooiste schatten aan hun kunstcollectie toe te voegen. Toen kwam het land waar zij woonden in een oorlog terecht en de zoon vertrok om zijn land te dienen. Na een paar weken kreeg de vader een telegram. Zijn zoon was gestorven tijdens het helpen van een gewonde man. De vader was diep bedroefd en verslagen. Op een dag werd er aangebeld. Bij de deur stond een soldaat met een groot pakket in zijn handen. Hij stelde zich voor als een vriend van zijn zoon. Hij zei: "Ik was degene die hij redde toen hij stierf. Mag ik even binnenkomen? Ik heb iets voor u gemaakt." Toen de man het pakket uitpakte zag hij een portret verschijnen van zijn zoon. Hoewel kunstkeners dit werk

nooit als een meesterwerk zouden beschouwen, gaf het schilderij de ge-laatstrekken van zijn zoon tot in detail weer. De vader was ontroerd en hing het schilderij boven de open haard. Het werd zijn kostbaarste bezit.

Een aantal maanden later werd de man ziek en stierf. De kunstwereld was in afwachting. Volgens zijn testament zouden alle werken die hij bezat geveild worden. Verzamelaars van over de hele wereld kwamen om te kunnen bieden op de kunstwerken.

Maar de veiling begon met een schilderij dat niet vermeld stond op de lijst. Het was het schilderij van de zoon van de oude man. De veilingmeester vroeg om een openingsbod. Het werd stil in de zaal. 'Wie opent met 100 pond?', vroeg de veilingmeester. Maar niemand sprak. Er klonk een stem van iemand die achterin de zaal zat, die riep wat velen dachten: "Wie geeft er nu iets voor zo'n schilderij. Laten we dat vergeten en verder gaan met de echte kunstwerken." "Nee, we veilen deze eerst", zei de veilingmeester. "Nu, wie wil de zoon?"

Uiteindelijk bood iemand 10 pond voor het schilderij. "Dit is alles wat ik heb. Ik kende de zoon, dus ik wil het graag hebben", zei hij. "Wie biedt er meer?", vroeg de veilingmeester. Weer viel er een grote stilte. "Enmaal, ander maal, verkocht!" riep de veilingmeester en liet zijn hamer vallen. Opgewektheid vulde de zaal en iemand zei: "Nu kunnen we verder om op de echte kunstwerken te bieden." Maar de veilingmeester kondigde aan dat de veiling afgelopen was. Vol ongeloof werd de veilingmeester aangekeken. "Hoe bedoelt u, het is voorbij? Wat gebeurt er dan met de rest van de schilderijen? Die zijn miljoenen waard!" "Het is heel simpel", antwoordde de veilingmeester. "Het testament zegt dat degene die de zoon heeft, alles krijgt." Wie Jezus heeft, krijgt alles van God. Zo heeft God het besloten. God heeft de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar voor eeuwig met God mag leven.



Hoe moet ik de kerk zien?

Veel mensen zijn teleurgesteld in de kerk. Ze identificeren Jezus met de kerk en omdat ze de kerk verafschuwen, hebben ze ook een hekel aan Jezus. Dat is heel jammer, want Jezus is heel anders dan de kerk. Als je moeite hebt met de kerk, weet dan dat Jezus ook heel veel moeite had met alle schijnheiligheid en zogenaamde vrome godsdienstigheid in zijn tijd. Vaak gaan mensen met hoge verwachtingen naar een kerk, maar ook daar kunnen mensen elkaar pijn doen en elkaar teleurstellen. Over de kerkelijke leiders had Jezus weinig goeds te zeggen. Hij verweet godsdienstige leiders dat zij de mensen bij God vandaan hielden. Van zulke 'geestelijken' zou je dat niet verwachten, maar hetzelfde gebeurt helaas ook in onze tijd. In sommige kerken is God ver te zoeken, ook al kan je er wel dingen over hem horen. Met een schijn van godsdienstigheid missen ze toch de bovennatuurlijke kracht die hoort bij het geloof in Jezus.



Bron van kracht

Jezus heeft nog nooit iemand teleurgesteld, integendeel. Toch waren de kerkelijke leiders van zijn tijd vol kritiek. Dat kwam omdat Jezus niet volgens hun regels leefde. Niet omdat hij rebels was, maar omdat hij het helpen van mensen in nood in iedere situatie belangrijker vond dan de geldende regels. Hij kon behoorlijk fel uitvallen tegen mensen die regels boven de liefde stelden: hij noemde hen schijnheilig en geestelijk dood. Jezus kijkt nooit naar de buitenkant, maar is geïnteresseerd in je hart. Als jij je door mensen van een kerk afgewezen hebt gevoeld, dan is dat niet van God geweest. Jezus wees namelijk nooit iemand af, behalve de religieuze leiders. Als je schade hebt opgelopen door andere mensen, laat je dan door Jezus genezen. Hij zegt tegen je: "Het heeft mij pijn gedaan toen ik zag dat je verkeerd behandeld werd. Ik ben je niet vergeten, mijn hart klopt nog steeds voor jou. Ik ben er altijd voor je geweest en ik zal er voor je zijn, want ik houd van je." Zet iedere negatieve gedachte over de kerk opzij en sta open voor Jezus. Gun jezelf deze nieuwe kans. Dan kun je ontdekken wie hij echt is, los van wat mensen van hem hebben gemaakt. Ik garandeer je, hij is onweerstaanbaar!

Hoe ziet een leven met Jezus eruit?

Leven met Jezus is boeiend en opwindend. Misschien denk je: ik vind christenen saai mensen, hoe kan zo'n leven nou opwindend zijn? Dat komt omdat heel veel christenen dat leven in al zijn volheid nog niet hebben ontdekt en ook nog niet hebben gepakt. Leven in de kracht en autoriteit van Jezus, is een avontuur vol bovennatuurlijke verrassingen. Er is geen beperking aan wat Jezus voor je kan doen. Dat gaat je menselijke vermogens verre te boven.

Toen Jezus op aarde leefde, wist hij met precisie dingen te vertellen die er in de toekomst zouden gebeuren. Hij kon mensen 'lezen': hij wist wat er in hun hart leefde en wat ze dachten. Hij hielp mensen in nood vanuit een bovennatuurlijke kracht en dagelijks maakte hij wonderen mee. Wandelen in het bovennatuurlijke was voor hem de normale manier van leven. Wat was zijn geheim? Hij leefde in volkomen verbondenheid en afhankelijkheid van God de Vader. Hij zei zelfs dat hij zonder de Vader niets kon doen. Zijn kracht was de Heilige Geest van God die hij voor 100% vertrouwde. Zijn relatie met God de Vader was zo intiem, dat hij zei: "Mijn vader en ik zijn één".

Datzelfde leven is voor ons weggelegd. Jezus was immers een mens, net als wij. Hij geeft ons de mogelijkheid om een kind van God te worden en in dezelfde intieme relatie met God te leven als hij gedaan heeft. Kinderen van God hebben een oneerlijk voordeel vergeleken bij mensen die los van Jezus leven: de Heilige Geest vertelt je de toekomst, hij leidt je in alle waarheid, hij leert je, troost je en bevrijdt je. God vertelt je door zijn Geest hoe je gezond kunt worden, hoe je gelukkig en voorspoedig kunt leven, hoe je kunt leven zonder zorgen en beschermt kunt worden voor pijn of afwijzing. Net als Jezus kun je wandelen in het bovennatuurlijke om andere mensen te helpen: er zijn maar liefst negen bovennatuurlijke gaven, waar ik je zo dadelijk wat meer over vertel. Je kunt iedere dag ervaren dat Jezus leeft.

Jezus alleen is al geweldig. Los nog van alles wat hij voor je wil doen. Er is niemand zoals hij. Goede vrienden of geliefden hebben geen woorden no-



dig om elkaar te begrijpen. Zo kent Jezus jou. Voordat je bestond, kende hij je naam. Je bent altijd welkom bij hem, wat je ook gedaan hebt en hoe je je ook voelt. Hij kijkt vol liefde en passie naar je uit. Mocht jij nog niet in hem geloven...hij gelooft wel in jou! Hij ziet je zitten. God heeft als het ware een foto van jou op zijn nachtkastje staan. Je bent zijn geliefd kind.

Welke bovennatuurlijke gaven zijn er voor mij?

De Heilige Geest geeft je negen gaven, waarin je kunt functioneren op het moment dat het nodig is. De Heilige Geest geeft je dan een bovennatuurlijk inzicht of een bovennatuurlijke kracht. Deze gaven zijn niet bedoeld om spirituele macht uit te oefenen of er zelf rijker van te worden. Mensen die de gaven proberen te kopen of ze gebruiken voor eigen gewin, komen in grote persoonlijke problemen. De gaven zijn niet te koop, maar worden je gegeven om anderen op te bouwen, te bemoedigen en dichter bij Jezus te brengen.



Bron van kracht

Er zijn drie openbaringsgaven, waardoor je kunt zien wat God je laat zien: kennis, wijsheid en onderscheid. Door de gave van kennis zie en weet je plotseling dingen die je gewoonlijk niet zou zien of weten. Deze openbaringen helpen je bij je eigen keuzes, maar worden je ook gegeven om andere mensen te helpen. Soms kun je zo aan andere mensen laten zien dat Jezus leeft. De gave van wijsheid is een bovennatuurlijk inzicht waardoor je weet hoe je in bepaalde situaties moet handelen. De gave van onderscheid geeft je bovennatuurlijk inzicht in motieven en drijfveren van menselijk handelen: komt het voort uit de goede bron (God) of komt het voort uit verkeerde, kwade bronnen? Dit is ook de gave waarmee je engelen kunt zien.

Verlost van buikpijn na een woord van kennis

Op een paranormaalbeurs kwam iemand om zich voor hoofdpijn en buikpijn te laten behandelen. Ze kwam aan het begin van de lezing ge-

naamd 'Demonstratie van bovennatuurlijke liefde en kracht'. Iemand van ons team legde haar de handen op en sprak genezing over haar lichaam uit. De vrouw voelde een warmte of energie vanaf haar hoofd naar beneden stromen. De hoofdpijn verdween maar die stroom van kracht hield op boven haar buik en zo bleven in haar buik de klachten aanhouden. Ze ging zitten om te luisteren naar de rest van de lezing. Na de lezing kwam ze nog een keer naar voren om toch nog een keer te kijken of haar buik genezen kon worden. Ze zei dat er volgens de arts geen lichamelijk aanwijsbare oorzaken waren. Tijdens behandeling kreeg ik een woord van kennis om een blokkade weg te sturen die de genezing tegenhield rond haar middenrif. Direct daarop voelde zij dezelfde energie die ze eerder in haar hoofd en bovenlichaam voelde, verder doorstromen naar beneden. Onmiddellijk werd de vrouw door Jezus nu ook van haar buikpijn verlost.

Er zijn ook drie gaven waarmee je onder inspiratie van de Heilige Geest kunt spreken. Dit zijn de gave van bovennatuurlijke klanktaal, de gave van uitleg (je begrijpt wat je spreekt of wat iemand anders spreekt, ook al zijn het woorden in een onbekende geestelijke taal) en de gave van profetie. De gave van profetie stelt je in staat om woorden van God uit te spreken. Mits goed gebruikt, heeft deze gave een krachtige, positieve uitwerking in iemands leven. Een profetie kan bijvoorbeeld talenten wakker roepen die sluimerend in iemand aanwezig zijn of het kan bevestigen wat God in iemands leven aan het doen is en nog meer wil gaan doen.

Ten slotte zijn er drie gaven waarmee je kunt handelen in bovennatuurlijke kracht: geloof, genezing en wonderen. Door de gave van geloof krijg je bovennatuurlijke zekerheid over dingen die er nog niet zijn of die je nog niet kunt zien, maar die je toch zeker weet. Je ziet dingen die er in het natuurlijke nog niet zijn, alsof ze al gebeurd zijn. Zo kun je bijvoorbeeld geloven voor een baan die je nog niet hebt, maar die door de gave van geloof werkelijkheid wordt. De gave van genezing spreekt voor zich. Dit is de gave waarmee genezingskracht wordt doorgegeven via het opleggen



van handen. Meestal treedt genezing op als een onmiddellijk wonder. Ik heb meegemaakt dat doven konden horen, rugklachten verdwenen en medisch onverklaarbare pijnen en kwalen genazen. De gave van wonderen is de gave waarmee je natuurelementen kunt bedwingen en boze geesten kunt uitdrijven. Jezus wandelde door deze gave op water en vermenigvuldigde brood.

Genezen van reuma na handoplegging

Een jongen kwam voor uitleg van een droom. Zijn vriendin kwam erbij zitten en wilde wel een behandeling voor reuma. Ze zei dat ze trillingen en warmte in haar voeten voelde. Even later stroomde het door haar lichaam omhoog. Na een tijdje vroeg ik: "Is het goed zo? Of moet het langer?" "Stopt dit dan?" vroeg ze. Ik zei: "De genezing zet wel door, maar ik zal nog even doorgaan." Wij dankten Jezus voor wat Hij deed. Ik legde uit: "Dit is de Heilige Geest die je wil laten merken dat Hij er voor je is, in allerlei situaties en dingen in je leven. Ze vroeg: "Kan, je dit ook voor mijn vriend doen?" Waarop ik zei: "Natuurlijk, maar het is Jezus die het doet. Hij is mijn bron en ik geef het door."



Iedereen die in Jezus gelooft en de Heilige Geest heeft ontvangen, kan vanaf dat moment functioneren in alle negen gaven. Dit zijn namelijk gaven die je van de Heilige Geest krijgt, die je ontvangt op het moment dat je 'ja' zegt tegen hem. Het maakt niet uit hoeveel jaren je al bezig bent in het spirituele. Je geestelijke autoriteit is niet afhankelijk van tijd, maar van je mate van geloof: hoe zeker ben je van Jezus Christus en in welke mate vertrouw je op hem?

Hoe versta ik de stem van de Heilige Geest?

De negen gaven van de Heilige Geest werken nauw met elkaar samen. Om goed in deze gaven te functioneren, is het uiteraard heel belangrijk dat je de stem van de Heilige Geest verstaat. Hij spreekt op veel manieren: door de natuur, door situaties, door andere mensen of als een zachte liefdevolle stem in je gedachten. Maar ook door dromen, visioenen en door zijn geschreven woorden: de Bijbel.

Je kunt Gods stem horen als je stil bent voor hem. Als je hem nog maar net kent, zul je zijn stem beter moeten leren herkennen. Toen ik een keer naar een vriendin van mijn vrouw en mij belde, deed ik alsof ik een neef was uit Zuid-Amerika. Ik zette een accentje op en maakte haar wijs dat haar neef in Nederland was en eigenlijk wel even bij hun thuis op bezoek wilde komen. Onze vriendin wist zich er geen raad mee en ik had alle kanten op gekund met het gesprek. Ze had niet door wie ze aan de lijn had totdat ik ging lachen en weer gewoon ging praten. Toen herkende ze mijn stem pas. Mijn vrouw was al langer vriendinnen met haar, maar mij kende ze nog niet zo lang. Die grap zou een jaar later niet zijn gelukt, want dan zou ze gelijk horen wie ze aan de lijn had.

Zo is het ook met de bovennatuurlijke wereld. Naarmate je God beter leert kennen, ga je zijn stem steeds beter onderscheiden van andere stemmen - bijvoorbeeld van je eigen gedachten. Maar er is nog een andere bron die tot je kan spreken: boze geesten. Het vervelende is, dat deze geesten aardig goed kunnen imiteren en misleiden. Ze kunnen zich voordoen als engelen van het licht, maar ook als overleden mensen of als God. Ze komen met halve waarheden en hele subtiele leugens. In het eerste bijbelboek staat het verhaal van de slang, die tot Eva sprak en haar verleidde om van de boom van goed en kwaad te eten. Zij had niet in de gaten dat de slang de duivel was, omdat het haar aantrekkelijk leek wat hij zei. Nadat ze gehandeld had



op zijn woorden en van de vrucht gegeten had, werd ze overvallen door gevoelens van angst, schuld en schaamte.

Ook nu kun je de stem van de vijand door dit soort gevoelens herkennen. De duivel wordt 'leugenaar' en 'aanklager' genoemd en zijn leugens leiden tot gevoelens van veroordeling en tot verkeerde verlangens, die er misschien als een lekkere vrucht uitzien, maar je uiteindelijk kapot maken.

De stem van Jezus daarentegen leidt tot vrede en vreugde in je hart. Omdat hij van zichzelf zegt: "Ik ben de waarheid en het leven", mag je ervan uitgaan dat het waar is wat hij zegt. De waarheid maakt je vrij. Wat Jezus zegt, bouwt je op. Zijn stem is liefdevol, troostend en bemoedigend. Luister naar de stem van Jezus. Dan zal je voorspoedig zijn en je doel bereiken.



Wie is God de Vader?

Wanneer je de stem van Jezus en de Heilige Geest leert te verstaan, leer je eigenlijk ook de stem van God de Vader te verstaan. Jezus noemde God zijn Vader en leert ons ook tot de Vader te bidden. Hij zei dat Hij zegt wat Hij de Vader hoort zeggen en doet wat Hij de Vader ziet doen. Jezus en de Vader zijn één. Door de Geest leer je God de Vader als je Pappa aan te spreken. Hij wil een Pappa voor ons zijn die in alle opzichten beter is dan de beste Pappa die je bedenken kan.

Een waargebeurde film over een vader die alles dreigde kwijt te raken, illustreert heel mooi hoe God is. De vader verloor zijn vrouw aan kanker. Hij moest hard werken voor een hongerloontje om daarmee alle kosten van de vaste lasten, eten, scholing en kinderoppas te betalen. Met dat hij kleiner was gaan wonen, bracht een zorginstelling negatief advies uit over de vader zijn vermogen om nog voor de kinderen te kunnen zorgen. Een rechter deed uitspraak dat de kinderen elders ondergebracht moesten worden, totdat de vader een huis had met voldoende ruimte en kamers

voor zijn kinderen om in te wonen. De kinderen werden onder groot protest bij hem weggehaald en bij diverse pleegezinnen en kindertehuizen, allemaal op verschillende lokaties geplaatst. Omdat de vader in de bouw werkte begon hij zelf het droomhuis waar hij met zijn vrouw vroeger over sprak, voor zijn kinderen te bouwen. Door de slechte economie en beoerde omstandigheden van de goedwillende hardwerkende man, gingen er jaren overheen tot hij het huis af had. Toen ging hij naar zijn kinderen op zoek. Dat bleek niet eenvoudig te zijn. Op diverse adressen had de één het nog slechter gehad dan de ander, maar met rechtzaken en veel volharding wist hij er steeds weer eentje terug te krijgen. De jongere kinderen kenden hem niet meer. Ze waren angstig, wantrouwig en sommigen zelfs agressief en associaal geworden. Sommigen waren gaan geloven dat hun vader een slechte man was en zijn kinderen het liefste kwijt was. Opvoeders hadden allerlei leugens over hem verteld. Ze moesten hun vader opnieuw leren kennen en vertrouwen. Het duurde een hele tijd voordat ze konden geloven dat hun vader echt het beste met ze voorhad en van ze hield. Eén zoon vertrouwde zijn broer nog, omdat zij nog een tijdje bij elkaar waren gebleven. Bij thuiskomst zag hij zijn broer en leerde hij weer opnieuw zijn vader lief te hebben en te vertrouwen, omdat zijn broer hem daarin was voorgegaan. De laatste die terugkwam, had hij in een inrichting gevonden. De jongen herkende zijn vader niet meer. Hij kon zich hem niet herinneren, maar hij zag zijn broertjes en zusjes en die herkende hij nog. Die hielpen hem om te geloven dat het echt hun vader was, dat hij echt van ze hield en ze het liefst nooit was kwijtgeraakt. Zoals die vader voor zijn kinderen knokte, ongelooflijk veel van ze hield en alles voor ze over had, zo is God een Vader voor jou.



Misschien vindt je het moeilijk te geloven dat dit allemaal waar zou kunnen zijn en denk je: Dat zou mooi zijn, als het zo was. Laat mij je vertellen: Zo mooi is het ook. Het is zelfs mooier, groter en geweldiger dan wij ons kunnen voorstellen. De Vader is bezig een perfecte woning voor zijn kinderen te bouwen. Hij wil weer een liefdesrelatie met je hebben en zoveel mogelijk van Zijn kinderen, die van Hem geroofd zijn, thuishalen. In

die herstelde relatie ontvang je een vrede die je verstand te boven gaat. Er is genezing voor de ziel en nieuwe echte hoop voor de toekomst. Zoals de ene zoon aan de andere kon zien dat ze een goede vader hebben, zo mogen wij naar Jezus kijken en mogen anderen het aan ons gaan zien, dat wij een Goede Vader hebben.

Hoe kan ik mijn relatie met Jezus verder ontwikkelen?

Begin - misschien opnieuw - de bijbel te lezen. Veel mensen lezen de bijbel als een etiquetteboek, dat je vertelt hoe je moet leven. Omdat ze er niet aan kunnen voldoen, hebben velen het boek gefrustreerd aan de kant gegooid. Maar de bijbel is helemaal niet bedoeld om je te laten zien hoe je moet leven. Je kunt de bijbel eerder zien als een spiegel. Een spiegel laat je niet zien hoe je zou moeten zijn, maar toont je wie je bent. Als je de bijbel gaat lezen als een boek dat je laat zien wie God is en wie jij bent, dan zul je hem ineens veel beter gaan begrijpen!



De bijbel is het woord van God. Misschien vind je de bijbel moeilijk te begrijpen. Dan kan het zijn dat je een oude vertaling in handen hebt gehad. Zorg dan dat je een goed leesbare moderne vertaling te pakken krijgt. De bijbel is geschreven door een groot aantal verschillende mensen over een periode van honderden jaren die allemaal geïnspireerd werden door de Heilige Geest van God. Als diezelfde Geest van God in jou komt wonen, ga je de Bijbel met heel andere ogen lezen: onder de inspiratie van de Heilige Geest. Vraag voordat je begint te lezen aan de Heilige Geest om je een heldere uitleg te geven. Wat eerst misschien niet meer dan een boeiend boek voor je was, wordt dan levende werkelijkheid. In ieder hoofdstuk kun je Jezus ontmoeten, en omdat Jezus leeft, zal de bijbel ook voor jou gaan leven.

Begin bijvoorbeeld met het bijbelboek: 'Evangelie van Johannes' en lees daarna het boek 'Handelingen' (bijvoorbeeld op www.biblija.net; je kunt

bij mij ook een gratis bijbel bestellen via karel@krachtconsulting.nl) Je zult ontdekken dat deze boeken heel erg actueel zijn. Alles wat je daar leest, kan in jouw leven ook gebeuren. Want Jezus is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde.

Natuurlijk kun je iemand niet alleen leren kennen door een boek over hem te lezen. Ik leer mijn vrouw steeds beter kennen door tijd met haar door te brengen, met haar te praten en het leven met elkaar te delen. Ook Jezus kun je ervaren door contact met hem te maken, met hem om te gaan en je leven met Hem te delen. Je relatie met Jezus krijgt een extra dimensie als je samen met andere mensen contact maakt met Jezus. Je zult dan een bijzondere eenheid ervaren, omdat je allemaal bent aangesloten op dezelfde Geest.

Ervaar de bron van kracht

Ik heb een aantal mensen ontmoet die een ervaring hadden met de bron van kracht. Zij wilden daar graag over vertellen. Je leest hun ervaringen op de volgende pagina's.

Ook jij kunt de bron van kracht ervaren. Vraag Jezus of hij aan jou wil laten zien wie hij is. Ik weet zeker dat hij al je verwachtingen overtreft. Hij houdt van je en wil graag dichterbij jou komen, omdat hij verlangt naar jouw vriendschap.

Ik zegen je in je spirituele zoektocht met het allerbeste van Jezus Christus!

Karel Gooijer



Ben ik op de goede weg?

Theo: "Ik heb paranormale gaven en wilde weten of ik op de goede weg was. In een gebed, waarin Jezus gevraagd werd om mij dit te laten zien, kreeg ik een visioen. Ik zag dat er een deur voor me openging en ik mocht naar binnen. Dat raakte me diep. Er was ook een hobbel die ik nog moest nemen. Die hobbel was overgave: ik moest mezelf overgeven aan Jezus. Dat heb ik gedaan. Het maakte me blij en rustig. Nu weet ik dat ik op de goede weg ben."

Volmaakte liefde gevonden

Anja: "Als kind ging ik met mijn ouders tot mijn 13de naar de Katholieke kerk. Ik dacht dat ik daar lekker op mijn plek zat, maar op een dag kwam er een zwerver in de kerk om iets te vragen aan de mensen. Toen hij naar de microfoon liep, stroomde de halve kerk leeg. Hij vroeg, of wij voor zijn moeder wilde bidden, die op sterven lag, want zelf kon hij niet bidden; zei hij. Dit heeft mijn vertrouwen in mensen van de kerk slecht beïnvloed. Toen snapte ik nog niet, dat de volmaakte liefde van Jezus heel anders is, dan de beperkte liefde van mensen. Ik ging niet meer naar de kerk en zocht verder in de paranormale wereld. Ik volgde cursussen astrologie, numerologie en Reiki. Ik leerde kaartleggen en heb healing gedaan. Ik wilde zoveel mogelijk mensen helpen, maar er bleef altijd een leeg gevoel achter. Op een gegeven moment leerde ik een leuk stel kennen dat mij vertelde over de liefde van Jezus. Een paar weken later ging ik op mijn knieën voor Jezus en ervoer een intense liefde. Die volmaakte liefde heeft de gaten in mijn leven gevuld. Ik zou nooit meer verder kunnen leven zonder deze bovennatuurlijke liefde van God. Het zijn de mensen die je wel eens ongewild kunnen pijn doen of teleurstellen, maar Jezus geeft mij zijn onvoorwaardelijke liefde en steunt me in moeilijke tijden."

Jezus heeft me genezen van een whiplash

Dorine: "Ik wilde gebed om van mijn whiplash af te komen. Zelf doe ik aan Reiki, maar ik kan niet alles behandelen; soms heb je gewoon wat hulp van anderen nodig. Er werd met mij gebeden in de naam van Jezus



Christus. Ik voelde direct dat mijn nek en rug genezen werden. Tegelijk voelde ik een diepe, warme liefde, zoals ik nog nooit eerder heb ervaren.

Ik heb altijd gedacht dat Jezus de bron was van de reiki-energie: het witte licht dat ik altijd zag. Nu weet ik dat het Jezus niet was, want vandaag heb ik Jezus echt ervaren! En geloof me, hij is totaal anders dan de bronnen waar ik tot nu toe uit heb geput. Wat een liefde, wat een vreugde! Ik kan wel dansen van blijdschap. Morgen ga ik dit aan iedereen vertellen, Jezus heeft me genezen!”

Ik hoorde zijn stem

Maria: “Tijdens de lezing van Jolande, een collega van Karel, vroeg ik of zij mijn artrose kon behandelen. Toen ze begon te spreken in de naam van Jezus Christus, onderbrak ik haar. Ik zei tegen haar dat ik ooit de stem van Jezus had gehoord. Dat was voor mij zo’n mooie ervaring. Ik vroeg Jolande of ik de stem van Jezus nog een keer mocht horen. “Natuurlijk”, zei ze en ze vertelde me wat Jezus tot mij wilde zeggen. Ze zei dat Jezus me wilde bedanken omdat ik me altijd ingezet heb voor zijn kinderen. En alles wat ik voor anderen heb gedaan, heb ik voor hem gedaan. Ik vond het heel erg mooi, maar kon bijna niet geloven dat Jezus dat echt tegen mij zei. “Staat dat in zijn woord?”, vroeg ik aan Jolande. “Ja”, zei ze. Toen gebeurde het. Ik hoorde weer die stem. Ik hoorde Jezus tegen me zeggen: “Ik ben Jezus Christus van Nazareth”. Er was zoveel liefde in die stem, dat ik er van moest huilen. Tegelijk maakte het me zo blij van binnen. Ik had zijn stem weer gehoord!”



Letterlijk aan de dood ontsnapt

Peter: “Ik ben niet altijd gelovig geweest. Jaren geleden op een donkere nacht, werd ik in een vissersboot in een zware storm geconfronteerd met mijn eigen dood. Ik ben er ontzettend van geschrokken. Het werd me duidelijk dat mijn leven weinig betekenis had en dat ik volkomen onvoorbereid was om te sterven.

Ik ben in Canada groot gebracht. In mijn studente jaren werkte ik 's zomers op een vissersboot. Ik heb 7 zomers op zee gewerkt en was daarna gestopt om met een band te toeren. Maar het viel niet mee. De band ging uit elkaar. Ik was van plan om weer voor een zomer te gaan vissen om geld te verdienen voor betere muziekkapparatuur, zodat ik met een andere en betere band kon toeren. Mijn plan pakte anders uit dan ik had verwacht.

Onderweg naar het visgebeid vlak bij de grens van Alaska, kwamen we in een hevige storm terecht. Huizenhoge golven sloegen over de boot. We zetten ons in om de boot met de golven mee te laten varen. Op een gegeven moment rolde de boot met zo'n geweld, dat het op z'n kant terecht kwam en de tuigage aan één kant losbrak. We moesten de motor uit z'n versnelling halen om te vermijden dat de losse kabels in de schroef kwamen. Zonder aandrijving lagen we nu genadeloos in de slag van de golven. Met ieder reuze golf lag de boot keer op keer voor seconden volledig onder water.



Onder in de motorkamer, met het water tot zijn schouders zette de kapitein de pomp aan de motor. Ik stond boven op de brug te wachten op zijn commando. Voor de eerste keer had ik het niet druk en keek ik om me heen: Tuigage gebroken, de cabine onder water, alles lag op de vloer. Keer op keer moesten we vasthouden omdat we overspoeld werden door huizenhoge golven.

Ik kreeg het commando om de motor te starten. Ik drukte op de startknop; Niets! Ik probeerde het nog eens, Weer niets! Nadat we terug deinsde van een bijzondere harde golf voelde ik het schipsgedagboek tegen me aandrijven. Toen schoot het me te binnen: Ik ga deze donkere nacht verdrinken. Bijna niemand wist dat ik weer op zee zat, ik had geen vrienden meer, die zaten in de band die niet meer was, en een gezonken vissersboot zou nauwelijks in de krant komen te staan. De angst van de dood schoot me te binnen. Ik besepte hoe nutteloos mijn leven was en ik riep uit naar God voor een tweede kans.

Deze persoonlijke hel werd onderbroken door de commando om nog een keer de motor te starten en deze keer sloeg hij om. We hebben de tuigage naar binnen getrokken en het water uitgepompt. Het heeft ons nog 12 uur gekost om een eiland te vinden en het heeft nog 2 dagen gestormd voordat de zee weer kalm werd. Ik heb het vissersseizoen afgemaakt maar mijn plannen om verder met de muziek te gaan waren veranderd.

Aan het eind van het seizoen en terug aan de wal, ontmoette ik een man die me een eigenaardige vraag stelde. Een vraag waar ik nooit bij stil had gestaan: 'Stel dat je vannacht overlijdt, denk je dat je in de hemel komt? Hij volgde met : Als je daar aankomt en God vraagt je 'Waarom zou ik je binnenlaten.' Wat zal je zeggen? Ik wist het antwoord niet. Hij vertelde mij toen de boodschap van de bijbel: God houdt van mij als een liefdevolle Vader en wil mij op aarde een betekenisvol leven geven. Ik kon het niet verdienen door goed te doe, maar ik moet het wel aannemen om het te ontvangen. Het is net als een cadeau dat open gemaakt moet worden voordat het van mij is. Ik ben op zoek gegaan en heb dit later allemaal teruggevonden in de bijbel. Het heeft tijd gekost voordat ik het allemaal begreep. Ik heb het aangenomen dat Christus voor mijn zonden heeft betaald aan het kruis. Wie Jezus ontvangt heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Mij leven heeft nu veel meer betekenis omdat ik een liefdevolle relatie met God heb. Ik voel me geroepen en zie dat anderen ook geroepen zijn. Ik wil nooit meer onvoorbereid voor de dood staan. Ik ben dankbaar voor mijn nieuwe leven en deze mooie relatie met God die voor eeuwig in de hemel duurt.



Bron van kracht

Over mij:

Ik ben Karel, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik vind het geweldig om mensen tot leven te zien komen door de allerhoogste bron van kracht. Jezus is in mijn leven gekomen toen ik nog maar weinig levenslust had. Na het overlijden van mijn





vader, was mijn tienertijd de meest duistere periode van mijn leven. Uitgaan met een brommer-bende, verkeerde vrienden, hangen op straat, televisie, hardrock en vechtsport waren mijn bezigheden. School, daar deed ik weinig aan. Op mijn kamerdeur hing een zwarte vlag met een groot kruis en vijf doodshoofden van een hardrockband. Achter die deur trainde ik voor m'n vechtsport en speelde met mijn grasparkiet en ratten. Ik was erg bang voor de dood, vooral wanneer ik 's avonds ging slapen. In mijn jeugd heb ik vrij vaak nachtmerries gehad, maar enkele keren ook dromen van de hemel. Ik had van mijn ouders wel wat over Mozes, Daniël en Jezus gehoord, maar had verder van het geloof niet veel meer dan dat meegekregen. Zo leefde ik los van God, totdat ik op mijn negentiende stiekem in 'dat oude stoffige boek' de bijbel ging lezen, beginnend bij het einde, in het bijbelboek Openbaringen. Dat leek mij misschien wel spannend en spectaculair, omdat het over het einde van de wereld zoals wij die nu kennen gaat. Al snel ontdekte ik dat de bijbel niet zo moeilijk, saai en ouderwets blijkt te zijn als door velen beweerd wordt. Toen leerde ik Jezus persoonlijk kennen. Ik zal nooit de blauwe lucht, de witte wolken en het groene gras van die dag vergeten. Angst voor de dood verdween en ik kijk sindsdien met andere ogen naar het leven. Jezus is nu de belangrijkste persoon in mijn leven, door wie ik rust, vrede en kracht ontvang, door wie ik bij de Vader mag komen en door wie ik mij volkomen geliefd weet. Hij heeft mijn hart diep geraakt en mij gezegd dat ik uit mag delen wat ik van hem gekregen heb. Hij gebruikt mij om mensen te bemoedigen en op te tillen uit hun omstandigheden, en te vertellen van en de opbeurende kracht die er is in Jezus Christus. Ik geeft spirituele consults aan mensen die bijvoorbeeld negatieve krachten in hun leven willen kwijtraken of overwinnen en op zoek zijn naar hun kwaliteiten, gaven en bestemming. Ik geef lezingen en workshops, waarin ik bovennatuurlijke liefde en kracht demonstreer. In alles wat ik doe is Jezus Christus mijn allerhoogste bron.

karel@krachtconsulting.com

Misschien ben jij, zoals heel veel mensen, op zoek.
Op zoek naar genezing, bevestiging, een toekomstvoorspelling,
je levensopdracht, je bestemming of gewoon naar echte liefde.
Graag wil ik mijn bron aan je voorstellen en je vertellen wie hij
voor jou wil zijn. Ook jij kunt contact maken en je verbinden
met de bron van kracht.

DROMEN

KRACHT

LIEFDE

INSPIRATIE

RICHTING

HEALING

BOVENNATUURLIJK



KRACHT
CONSULTING